

St. Nicolaas lyceum

School voor havo en vwo
Tweetalig onderwijs
sport+klas

Informatie
voor nieuwe
brugklassers
en hun ouders

2025
2026





In dit boekje lees je over:

- ▶ ONZE VISIE
- ▶ ALLE KEUZEMOGELIJKHEDEN
BIJ ONS OP SCHOOL
- ▶ ALLES WAT JE WIL WETEN
OVER DE BRUGKLAS
- ▶ AANMELDING
- ▶ BEREIKBAARHEID

Wil je ons ontmoeten en alles te weten komen over onze school?

Bezoek onze Open Dag

Zaterdag 25 januari
10.00 - 16.00 uur

Anmelden is niet nodig. Jij en je ouders kunnen gewoon binnenlopen op de aangegeven tijden.

Of doe mee aan een ontdekkingstocht

6, 13, 24, 26 en 27 februari
en **3 maart**

Diverse tijdslots aan het einde van de middag. Anmelden is verplicht en kan vanaf 29 januari via onze website!





Hallo nieuwe brugklasser!

Het kiezen van een nieuwe middelbare school is spannend. Wat fijn dat je daarbij ook aan het St. Nicolaaslyceum denkt! Grote kans dat onze school bij je past.

Bijvoorbeeld omdat we zo'n mooi gebouw hebben - wie binnenloopt is altijd even onder de indruk, maar voelt zich al snel thuis.

Of omdat we zoveel fijne lessen hebben. Er zijn verplichte onderdelen (zoals wiskunde, Nederlands, podiumkunsten of geschiedenis), maar er valt ook veel te kiezen. Zo kun je tweetalig onderwijs volgen, met bijna al je lessen in het Engels. In de sport+klas kun je extra veel sporten. En tijdens 'keuzewerktijd' (KWT) mag je huiswerk maken, maar kun je ook aan bijzondere projecten meedoen.

Onze docenten zijn aardig en geduldig. Ze willen je altijd helpen, maar ze maken ook duidelijk wat ze van *jou* verwachten. Zo leer je om steeds zelfstandiger te werken.

Saaï is het bijna nooit op onze school. Er is heel vaak iets speciaals te doen. Sporttoernooien, een excursie naar een museum, een theatervoorstelling of een reis. Op allerlei manieren zorgen we ervoor dat je veel leert en je verder ontwikkelt. Totdat je klaar bent voor je havo- of vwo-examen. Maar dat duurt nog vijf of zes jaar natuurlijk!

Het belangrijkste vergeet ik bijna te noemen: de prettige sfeer. Niet alleen tussen de leerlingen, maar ook tussen leerlingen en medewerkers. Iedereen uit de hele regio is hier welkom. We hebben belangstelling en aandacht voor elkaar, juist ook als we van elkaar verschillen. Zo is het voor iedereen fijn om naar school te gaan.

Kom je kijken op het Nicolaas? Bezoek dan vooral onze Open Dag; we maken graag kennis met je. Let ook even op onze ontdekkings-tochten. Je dwaalt dan door de school, van de sportzaal in de kelder tot aan de biologielokalen boven in de nok.

Hopelijk tot ziens!

Hubert Roza

rector-bestuurder St. Nicolaaslyceum

Hoe waren je eerste dagen op het Nicolaas?



Lili
(TTO)

"Ik dacht dat het de hel zou zijn. Eerst was je natuurlijk de oudste op jouw school en nu ben je de jongste. Maar het viel echt heel erg mee en het was niet zo heel eng."

Skye
(havo/vwo)

"Er hangt een leuke sfeer, er zijn leuke kinderen en ze geven leuk les."

Olivier
(sport+)

"Ik wende wel snel. Het gebouw was best logisch eigenlijk. En in Magister kan je gewoon zien waar je naartoe moet."

Lola
(TTO)

"Ik vond de wendagen leuk. Je krijgt ook een betere band met iedereen, omdat je samenwerkt bij sommige dingen."

Elizan
(havo/vwo)

"Ik vond het wel spannend, dat ik misschien de klas niet kon vinden. En ik had ook spanning voor de toetsen."

Ankie
(sport+)

"Ik was bang dat ik niet zou weten in welk lokaal ik les zou hebben, omdat je je telefoon niet mag gebruiken. Maar je hebt bijna altijd in hetzelfde lokaal les. En roosterwijzigingen staan in Magister of in de school op de borden."

Otto
(sport+)

"Ik vond het best leuk. Ik kreeg veel aandacht en ze legden goed uit wat je kan verwachten."

Lennox
(sport+)

"Het kanoën tijdens de wendagen vond ik heel leuk. Je kon samen of alleen gaan en we deden een race."



Hier staan we voor

Vertrouwen

Verantwoordelijkheid

Verbondenheid

Op het Nicolaas leg je de basis voor je toekomst. We brengen je dus niet alleen kennis en vaardigheden bij, maar ook een houding waarmee je blijft leren en groeien. Nu en later, in je studie, werk en leven.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid. Deze woorden laten zien hoe we als school functioneren, wat we met ons onderwijs willen meegeven en wat we van leerlingen verwachten.



Vertrouwen

We willen dat je je op je gemak voelt op onze school, zodat je sterk in je schoenen staat in het onderwijs en in de groep. Om zelfvertrouwen op te bouwen, is het nodig dat je vragen stelt, nieuwe dingen leert, oefent en fouten durft te maken. Maar ook dat je weet wat je al kunt en wat je nog wil of moet leren. We helpen je hierbij en stimuleren je om door te zetten, creatieve oplossingen te bedenken en uitdagingen aan te gaan.

Verantwoordelijkheid

Wie wil groeien, moet verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dat betekent dat je je huiswerk maakt, gezond eet, je spullen niet vergeet, goed voor het schoolgebouw zorgt en verstandig omgaat met social media. Ook vinden we het positief als je meedenkt en meepraat, bijvoorbeeld in de leerlingenraad en leerlingenpanels, of als je een juniormentor of schoolwacht wordt. Tot slot vinden we het van belang dat je nadenkt over jezelf en je eigen gedrag en dat je in staat bent zelf keuzes te maken en daarachter te staan. Je krijgt hierbij alle ruimte en ondersteuning die je nodig hebt.

Verbondenheid

We willen dat elke leerling zich bij ons thuis voelt en zichzelf kan zijn. We creëren dan ook een warme en veilige omgeving door oog te hebben voor elkaar, naar elkaar te luisteren, niemand buiten te sluiten en veel aandacht te besteden aan samenwerking. We versterken deze verbondenheid door onze Gender Sexuality Alliance (GSA) en door activiteiten als de sportdagen, de wendagen, de Nicolaasdag, het mentoruitje, Paarse Vrijdag en Culture Day. Ook leren we je verder te kijken dan de muren van de school: je gaat een verbinding aan met de stad, het land en de wereld.

Het Nicolaas in het kort

Officieel heet onze school het St. Nicolaaslyceum, maar wij hebben het meestal over het Nicolaas.

Het Nicolaas zit in een prachtig gebouw, vlakbij het metro- en treinstation Amsterdam Zuid en pal naast het Beatrixpark. Op onze school zitten ongeveer 1.200 leerlingen en er werken zo'n 150 personeelsleden. We hebben verschillende soorten eerste klassen, die passen bij een havo-, havo/vwo- of vwo-advies.

Heb je een **havo- of havo/vwo-advies?**

Dan kun je kiezen uit:

- ▶ havo/vwo-klas
- ▶ tweetalige havo/vwo-klas

Heb je een **vwo-advies?**

Dan kun je kiezen uit:

- ▶ vwo-klas
- ▶ tweetalige vwo-klas
- ▶ sport+klas

In dit boekje lees je meer over elke klas.
Kijk ook eens op:

[www.nicolaas.nl/8e-groepers/
onze-eerste-klassen](http://www.nicolaas.nl/8e-groepers/onze-eerste-klassen)



Héél veel leuke activiteiten!

We organiseren van alles waardoor je je snel op je gemak gaat voelen.

1 Vóór de zomervakantie is er al een **kennismakingsmiddag**, zodat je met bekende gezichten het schooljaar begint. Iedereen is dan een beetje zenuwachtig, maar gaat gerustgesteld naar huis.

2 Bij de start van het schooljaar zijn er twee **introductiedagen**. Je maakt dan nader kennis met het gebouw, je klas, de mentor, je agenda en het lesrooster.

3 Tijdens twee '**wendagen**' organiseren we veel sport- en teamactiviteiten. Je gaat dan buiten vloten bouwen, kajakken, een fikkie stoken, spelletjes doen en nog veel meer. Je wordt steeds met andere klasgenoten ingedeeld.

8 En natuurlijk ga je naar je eerste echte **schoolfeest!**

4 Er vinden ook meerdere **sportdagen** plaats. Deze draaien vooral om samenwerken.

7 Ben jij een entertainer? Of ben je muzikaal? Dan kun je op Nicolaasdag je talent tonen op ons open podium: **Het Grote Gebeuren**. De hele school komt dan kijken en luisteren. Zelfs de techniek wordt door leerlingen verzorgd!

6 **De Nicolaasdag** is elk jaar weer een vrolijke en actieve decemberdag, die in het teken staat van gezelligheid én geven aan een ander.

5 Er komt ook een echt theatergezelschap naar de school voor de voorstelling '**De brugklassurvival**'. Je krijgt daarin veel praktische tips over typische brugklasdingen.

Typisch Nicolaas



Plenda

Bij ons staat het huiswerk niet online. In je eigen Nicolaas-planner (de Plenda) zet je zelf wat je huiswerk is, wanneer je het gaat doen en wanneer het af moet zijn. We leren je bij alle lessen hoe je die planner gebruikt. Daar heb je de rest van je leven plezier van!



Kluisje

Iedere leerling heeft een eigen kluisje. Daarin kun je van alles bewaren. Je telefoon, je jas, maar ook boeken en schriften die je pas later op de dag nodig hebt. Openen en sluiten doe je met je schoolpasje.



Kantine

In onze kantine met fijne hangplekken kun je eten en drinken kopen. We hebben zelfs de titel 'gouden schoolkantine' gekregen van het Voedingscentrum. Dat betekent dat we veel gezonde dingen aanbieden.



Klimmuur

Wist je dat we een echte klimmuur hebben in de sportzaal?



Park naast de school

In het Beatrixpark gaan we soms sporten. We gaan er ook een keer picknicken met de hele klas.



Theater

In de pauze zitten veel leerlingen op de grote trap in de centrale hal. Soms wordt die trap een tribune, bijvoorbeeld bij optredens.



Juniormentoren

Elke brugklas heeft twee juniormentoren. Deze leerlingen uit de vierde klas kunnen je overal mee helpen. Heel fijn als je een simpele vraag hebt of ergens mee zit.



Podiumkunsten

In het eerste en tweede leerjaar geven we het combinatievak podiumkunsten: drama, dans en muziek. Lang niet alle scholen hebben dat!



Levensbeschouwing

In het vak levensbeschouwing gaat het erom dat iedereen mag zijn wie hij is. Welke culturen en religies bestaan er? Wie ben je en wie is de ander? En wat zijn jouw grenzen?



Overal vandaan

Onze leerlingen komen uit de hele regio. Van Zuid tot Zuidoost, van West tot IJburg, van Badhoevedorp tot Ouderkerk aan de Amstel.

Wat vind jij leuk op het Nicolaas?

Irem
(sport+)

"Niet alle scholen hebben een agenda die verplicht is. In de les krijg je tijd om alles in je Plenda op te schrijven. Dat is heel fijn. Dan heb je alles goed georganiseerd."

Wieger
(sport+)

"Het allerleukste moment was toen ik een goed cijfer kreeg."

Ramon
(TTO)

"De kantine en de voetbaltafel. In de klas is het ook leuk. Het gaat best snel voorbij. Gisteren hadden we 7 lessen, maar het voelde als 4 of 5 lessen."

Lili
(TTO)

"Ik vind het vooral heel fijn dat de lessen maar 50 minuten zijn. Want ik kan echt niet langer dan dat geconcentreerd zijn."

Aron
(havo/vwo)

"Het is een leuke school met aardige kinderen. De leraren helpen je zoveel als ze kunnen en het is gewoon een fantastische manier om te leren."

Max
(havo/vwo)

"De school zit op de perfecte plek, er komen hier kinderen uit heel Amsterdam."

Lennox
(sport+)

"Ik vind de kinderen en leraren heel aardig. En ook de planningen vind ik fijn, je hebt nooit het achtste uur les omdat ze het goed inplannen."

Chelsea
(TTO)

"Vooral met je vrienden is het leuk op school."

Otto
(sport+)

"Ik vind eigenlijk heel veel leuk. Ook dat er weinig lessen uitvallen."

Het programma

IN ALLE BRUGKLASSEN KRIJG JE DE VOLGENDE VAKKEN:

- Nederlands
- Frans
- Engels
- wiskunde
- biologie
- natuurkunde
- geschiedenis
- aardrijkskunde
- beeldende vorming
- lichamelijke opvoeding
- levensbeschouwing
- informatiekunde
- podiumkunsten
- mentor- en studieles

Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maak je aan het begin van het jaar een aantal **instaptoetsen van het Cito**. Op die manier kunnen we zien wat je al weet. Blijk je moeite te hebben met het beginniveau van deze vakken, dan kijken we samen hoe we dit kunnen oplossen.

IEDER LESUUR DUURT 50 MINUTEN. EEN LESDAG OP HET NICOLAAS ZIET ER ZO UIT:

Les 1	08.30 - 09.20	Les 2	09.20 - 10.10
Pauze		10.10 - 10.40	
Les 3	10.40 - 11.30	Les 4	11.30 - 12.20
Pauze		12.20 - 12.50	
Les 5	12.50 - 13.40	Les 6	13.40 - 14.30
Kleine pauze		14.30 - 14.40	
Les 7	14.40 - 15.30		

Lesuitval

Tijdens de eerste drie jaren op het Nicolaas heb je bijna geen tussenuren. Als er een les uitvalt, kan je zelfstandig verder werken aan dat vak, onder begeleiding van een docent. Alles wat je iedere week doet, kan je namelijk terugvinden in de **weekplanners**. Je kan dus altijd op een nuttige manier aan de slag!

Maakte je snel vrienden?

Lev
(TTO)

“Ik was samen met iemand anders aan het raden hoeveel kinderen te laat zouden komen. Daardoor werden we uiteindelijk vrienden.”

Lennox
(sport+)

“Ik had gelijk na de eerste echte lesdag al wat vrienden. We hebben nu een groep en spreken vaak af met elkaar. Dat is heel leuk.”

Lili
(TTO)

“Op de wendagen probeerde ik met iedereen contact te maken. Op de echte schooldagen heb ik vrienden gemaakt.”

Aron
(havo/vwo)

“Ik kende helemaal niemand. Er ging maar één kind van mijn basisschool hiernaartoe en hij zat in een andere klas. Dus het was wel een beetje spannend.”

Irem
(sport+)

“Ik dacht dat iedereen al wel een groepje vrienden zou hebben. Maar dat was niet zo. In het begin waren we allemaal een beetje verlegen.”

Sophia
(havo/vwo)

“Ik zit met een vriendin die ik al sinds mijn derde ken in de klas. Dus dat is wel fijn.”

Ruben
(havo/vwo)

“De wendagen waren fijn om nieuwe vrienden te maken.”

Lizzie
(TTO)

“Ik ging gewoon aan een tafel zitten, waar meer mensen bij kwamen zitten. Zo werd ik daar vrienden mee.”



Je mentor

Elke brugklas heeft een eigen mentor. Dit is een docent die een bepaald vak geeft, maar waar je ook mentorles en studieles van krijgt. Je ziet je mentor dus het vaakst van alle docenten en hij of zij leert jou goed kennen. De mentor kijkt hoe het met je gaat, of je aanwezig bent en hoe je presteert. Je kan met al je vragen bij je mentor terecht, en je ouders ook.

Elke week krijg je twee mentoruren. Daar komt van alles aan bod:

- ▶ **Groepsvorming:** hoe worden we een leuke klas?
- ▶ **Agendabeheer en plannen:** met je eigen Plenda leer je het overzicht houden!
- ▶ **Studievaardigheden:** leren leren. We gebruiken hiervoor de methode 'Breingeheimen'.
- ▶ **Sociale vaardigheden:** hoe gaan we met elkaar om en wat zijn de regels?
- ▶ **Voorlichting:** hoe leef je gezond en hoe ga je om met sociale media?
- ▶ **Sociale projecten:** hoe kunnen we samen anderen helpen?

Chelsea (TTO)

"Onze mentor is best wel lief en behulpzaam. Als je met iets zit, kan je gewoon naar haar toekomen."

Fabian (havo/vwo)

"Een mentor hebben is fijn, gewoon iemand die je echt kent."

"Als mentor ben ik verantwoordelijk voor het functioneren van mijn mentorleerlingen op school. Ik wil graag dat alle leerlingen een prettige start maken op het Nicolaas. Daarom maken we samen afspraken over hoe we een klas creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich gezien en gehoord voelt. Verder ondersteun ik de leerlingen bij het ontdekken van de school, het met elkaar en het gebouw omgaan en het plannen en maken van huiswerk. Mijn doel is dat iedere leerling het maximale uit zichzelf haalt in een vriendelijke en vertrouwde omgeving."

Ik zorg niet alleen voor een goede sfeer in de groep, maar ben er ook voor individuele zaken van de leerlingen. Iedereen is anders en heeft weleens iets nodig. Ik spreek met de leerlingen zelf én communiceer met hun ouders. Zo is iedereen op de hoogte.

De leerlingen in mijn mentorklas zie en spreek ik vaker dan mijn andere leerlingen. Dat persoonlijke en intensieve contact vind ik het mooiste aan het mentorschap. Omdat je het vaak over belangrijke zaken hebt, leer je elkaar snel kennen. Dat vind ik heel erg leuk en leerzaam.

Mijn rol als docent, coördinator en mentor bestaan naast elkaar. Maar in alle drie die posities besteed ik graag aandacht aan kunst, cultuur en sport. Ik hoop dat het leerlingen helpt zichzelf en de wereld nog iets beter te leren kennen en te ontdekken wat ze mooi en belangrijk vinden. Er valt namelijk zó veel te leren, binnen en buiten de school!"

mentor 1Vta
(tweetalig vwo),
docent podium-
kunsten & CKV
en coördinator
leerjaar 1

Jaloe
Tielens



Elke klas heeft ook twee **juniormentoren**. Dat zijn leerlingen uit de vierde klas aan wie je al je vragen over school kan stellen. Ze zijn beschikbaar tijdens de pauze.

"Ik vind het leuk om kinderen te begeleiden en ze wegwijs te maken. Dat past bij mijn karakter."

Samen met Danie Willeboordse, de andere juniormentor, ben ik aanspreekpunt voor klas 1HVB. Vaak praten we gewoon wat met de kinderen en geven we antwoord op vragen. Op de kennismakingsdag vóór de zomer waren wij er ook bij. Door mee te doen met spelletjes leer je de brugklassers dan vanzelf kennen. Ook tijdens de wendagen deden we mee met activiteiten en kletsten we met de kinderen tijdens de pauzes.

Binnenkort ga ik met de helft van de klas gesprekjes voeren. Eén-op-één praat ik dan met ze over hoe ze het op school vinden of hoe het met hun cijfers gaat. Natuurlijk kunnen ze ook terecht bij de mentor, maar soms vinden kinderen het gemakkelijker om iets tegen een leerling te zeggen. Je merkt dat ze het fijn vinden iemand uit de bovenbouw te kennen. Ze zwaaien dan naar me in de gang of zeggen hallo."

Junior-
mentor
Jaz-Elle
Samuel

4 havo





Renske Dahlhaus

afdelings-leider eerste klas

Gelukkig voelen de meeste leerlingen zich gauw thuis op het Nicolaas. De sfeer is hier ontspannen. De leerlingen lopen kletsend over de gangen, doen kaartspelletjes in de pauze en maken snel vrienden. Alle verschillende achtergronden maken de school in mijn ogen speciaal en tegelijkertijd echt Amsterdams.

Op de pagina's hierna lees je welke brugklassen er op het Nicolaas zijn. We hebben komend jaar

acht brugklassen. In iedere klas is er plek voor 28 leerlingen. Dat betekent dat we 224 nieuwe leerlingen hopen te verwelkomen!

- We hebben drie reguliere havo/vwo-klassen voor kinderen met een havo- of havo/vwo-advies. Na het eerste jaar stromen deze leerlingen door naar 2 havo of naar 2 vwo. Daarnaast is er een reguliere vwo-klas voor kinderen met een vwo-advies.
- Leerlingen die graag een internationale bril opzetten én klaar zijn om zichzelf drie jaar lang extra uit te dagen, kunnen kiezen voor één van onze tweetalige klassen.
- Ten slotte hebben we een sport+klas. Deze is voor leerlingen met een sportieve geest die het beste uit zichzelf willen halen en die het leuk vinden om in een team samen te werken.

Er zit vast een klas bij die goed bij jou past!

Onze acht brugklassen

HAVO OF HAVO/VWO-ADVIES	HAVO OF HAVO/VWO-ADVIES	VWO-ADVIES	VWO-ADVIES	VWO-ADVIES
REGULIERE HAVO/VWO-KLAS			TWEETALIGE VWO-KLAS	
REGULIERE HAVO/VWO-KLAS	TWEETALIGE HAVO/VWO-KLAS	REGULIERE VWO-KLAS	TWEETALIGE VWO-KLAS	SPORT+KLAS
REGULIERE HAVO/VWO-KLAS				

De havo/vwo-klas

Het Nicolaas heeft een **eenjarige** brugklasperiode voor havo/vwo. Daarna weten we of je op je plek bent in 2 havo of in 2 vwo.

In de derde klas kies je je vakkenpakket. Daar zitten bijzondere vakken bij. Wat dacht je van Spaans, informatica of BSM (bewegen, sport en maatschappij)? Ook in tekenen kun je eindexamen doen. Na vijf of zes jaar op het Nicolaas heb je een diploma op zak en ben je goed voorbereid op een vervolgopleiding.

Wat het ook wordt, je gaat in ieder geval de opleiding doen die het beste bij jou past!

De vwo-klas

Het atheneum is een vwo-opleiding die zes jaar duurt. Als je hiervoor kiest, moet je het leuk vinden om te leren.

Je begint met een brede basisopleiding van drie jaar. Daarna kies je een profiel voor de bovenbouw: Natuur en Gezondheid, Cultuur en Maatschappij, Natuur en Techniek of Economie en Maatschappij. In de bovenbouw zit je per vak samen, niet meer per klas.

In het zesde jaar doe je examen in een breed vakkenpakket dat je voor een groot deel zelf kan kiezen.



Tweetalig onderwijs (TTO) Voor leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies

WIL JE DE KOMENDE DRIE JAAR JE GRENZEN VERLEGGEN?

Je vindt de meest **uitdagende** vorm van onderwijs op het Nicolaas in **onze tweetalige klassen**. Vanaf de eerste dag krijg je bijna al je vakken, alle uitleg en al je lesboeken in het Engels!

Wereldburgerschap krijgt bij TTO ook veel aandacht. Dat betekent op het Nicolaas dat je samen met anderen – of ze nou op je lijken of niet – werkt aan een leefbare, eerlijke en duurzame wereld. Verder maken internationale en culturele activiteiten deel uit van het programma. Zo doen we aan Engelstalig theater en maken we buitenlandse reizen. In het tweede jaar is er een uitwisseling: je slaapt dan bij een gezin in het buitenland en deze leerling logeert ook bij jou thuis.

Drie jaar lang

Een keuze voor tweetalig onderwijs is een keuze voor de eerste drie jaar van je middelbare school. Denk er dus goed over na voordat je TTO op je voorkeurslijst zet!

Na het TTO

Aan het einde van de onderbouw doe je een Cambridge-examen. In de bovenbouw volg je alle vakken gewoon weer in het Nederlands. Je kan dan wel kiezen voor een van onze internationaal gerichte programma's. Daarmee stroom je gemakkelijker door naar een internationale vervolgopleiding.

Voor wie?

- ▶ Je wil goed Engels leren spreken. Misschien kan je het al een beetje, maar je moet nog veel leren.
- ▶ Je bent een doorzetter. Tweetalig onderwijs is soms best pittig, maar jij kan hard werken en vindt dat fijn!
- ▶ Je wil een wereldburger worden. Mailen met iemand aan de andere kant van de wereld of slapen bij een gastgezin in het buitenland vind je spannend, maar ook leuk.
- ▶ Je werkt graag samen. Je doet enthousiast mee aan groepsopdrachten en leert graag van je klasgenoten.
- ▶ Je houdt van lezen. Je bent hartstikke goed in Nederlands en op de basisschool scoor je altijd hoog met begrijpend lezen.

Voor wie is het TTO niet?

- ▶ Je spreekt al goed Engels.
- ▶ Je hebt soms moeite met Nederlands.
- ▶ Je hebt al op een internationale school gezeten.
- ▶ Je ouders spreken al vaak Engels met je.

Je bent eigenlijk al een wereldburger! Onze tweetalige klassen passen daarom niet bij je. Voor vragen hierover mail je naar aanmelden@nicolaas.nl.



Nathanael (TTO)

“Ik zou internationaal willen studeren, in Amerika of Canada.”

Ramon (TTO)

“Ik heb voor TTO gekozen, zodat ik beter Engels kan. Mijn accent is superslecht en soms kom ik gewoon niet uit mijn woorden.”

Chelsea (TTO)

“Als je nu al Engels kan praten, is dat ook handig als je in een ander land wilt studeren. Daarom heb ik het gekozen.”

Lola (TTO)

“Eerst vond ik het wel lastig. Ook het huiswerk. Maar ik begin het wel beter onder de knie te krijgen.”

Teun (TTO)

“Je went eraan, maar soms is het wel moeilijk. Dan heb je net Engels gehad en daarna weer Nederlands.”

Zie: www.nicolaas.nl/onderwijs/tweetalig-onderwijs. Hier vinden je ouders ook meer informatie over de kosten.

Sport+

Sport+ is een van onze profielklassen. Het is een **vwo-klas**, dus je kan er alleen naartoe als je een vwo-advies hebt gekregen van de basisschool.

Sport+ is plezier, samen presteren, maar ook jezelf tegenkomen. Sport+ is grenzen verleggen, tegen-slag incasseren en gecoacht worden om jezelf te verbeteren.

Voor de sport+klas hoef je geen topsporter te zijn, maar je weet wél wat je wil en bent bewegingsvaardig in de meeste sporten, nieuwsgierig, belangstellend en teamgericht. Ook ben je iemand die graag een stapje extra zet, zowel op het sportveld als op school.

Betekent sport veel voor jou, maar vind je ook de rest van je vwo-opleiding belangrijk? Dan is deze **driejarige klas** echt wat voor jou.

Irem (sport+)
"In mijn oude klas deden sommigen niet aan sport. Iedereen is nu een beetje op hetzelfde niveau en dat vind ik veel fijner. Door de sporten die we doen, hebben we ook meer vertrouwen in elkaar."

Lieve (sport+):
"We doen watersport, capoeira, schaatsen, zeilen, padellen. Het zijn sporten die wel bekend zijn, maar niet zoals hockey en voetbal."

Ankie (sport+):
"Door sport+ leer je je klas heel snel kennen."

Lola (sport+)
"Al mijn vriendinnen wilden nooit meedoen met gym op de basisschool. Dan was ik echt de enige."

Wieger (sport+)
"Het St. Nicolaaslyceum is de enige met een sport+klas, dus daarom wou ik hierheen. Ik vind het leuk dat je nieuwe sporten ontdekt."

Zie: www.nicolaas.nl/onderwijs/sport.
 Hier vinden je ouders ook meer informatie over de kosten.



Schaken, astronomie of GSA: clubjes genoeg!



De boekenclub
 Wat je hier doet? Lezen en daarover kletsen! Het gaat niet om cijfers, het is gewoon leuk en gezellig. En soms heb je met lezen een duwtje in de rug nodig. Begeleidend docent Jip Frank: "We lezen 100 tot 200 bladzijden per week. Dat zijn zo'n 10 tot 15 boeken per jaar. De club bestaat nu uit 20 leerlingen, verdeeld in 3 groepjes. Ik ben zelf meer deelnemer dan docent. Toen ik laatst op schoolreis was, gingen de leerlingen zelfs op eigen houtje door. Wat een feest!"



De schaakclub
 Schaakclub SNL is voor wie schaken leuk vindt. Er is zelfs een speciaal schaakhoekje in de mediatheek ingericht. Docent Pim Schutman: "Onze club is voor elke leeftijd en ieder niveau en heeft al meer dan 100 leden. We spelen regelmatig toernooien - onderling of tegen andere Amsterdamse scholen - en we doen mee met het Nederlands Kampioenschap. Spanning, ontspanning, gezelligheid en strijd worden constant afgewisseld."



The sky is not the limit
 De astronomieklas, 'Planet 409', belicht elke week een astronomisch weetje. Het gaat over planeten, gasnevels en sterrenstelsels, maar ook over buitenaards leven. Docent Joy Pultoo: "We laten 20 leerlingen toe uit de onderbouw. Per periode organiseren we een kijkavond, afhankelijk van het weer. Wat is er mooier dan de ringen van Saturnus met de telescoop bekijken?"



De GSA
 Onze Gender and Sexuality Alliance (GSA) organiseert elk jaar Paarse Vrijdag. Iedereen die dat wil, trekt dan paarse kleren aan om de lgbtqi+-gemeenschap te ondersteunen. Docent Jesse de Rooij: "Op het Nicolaas accepteren wij elke identiteit en kan iedereen zichzelf zijn. De GSA helpt om die diversiteit bespreekbaar te maken. We komen regelmatig in de pauzes bij elkaar om hierover te praten of gezellig een spelletje te doen."



Programmeren
 Ben je gek op computers? Tijdens keuze-werktijd (KWT), het uur waarin je zelf bepaalt waaraan je wil werken, kun je je inschrijven voor programmeren. Docent Richard Both: "Ervaring is niet nodig. Stap voor stap leer je de commando's en ontdek je hoe je je eigen computerprogramma schrijft. Deze kennis kun je daarna toepassen op de Microbit of combineren met een Lego-robot."

Dit zijn maar wat voorbeelden. Er is nog meer!



Betrokken ouders

Natuurlijk vinden je ouders of opvoeders het ook spannend dat jij naar de middelbare school gaat!

In het begin van het schooljaar is er daarom een ouderinformatieavond. Dan kunnen je ouders je mentor en de andere ouders leren kennen en krijgen ze informatie over het schooljaar. Ze kunnen ook meepraten en meebeslissen in diverse organen: de medezeggenschapsraad (MR) of de ouderraad (OR). Verder organiseert de OR diverse avonden waarop ouders met de school en elkaar in gesprek gaan.

Je ouders kunnen altijd vragen stellen aan je mentor. Daarnaast kunnen ze via een app je rooster, cijfers en aanwezigheid volgen. Tijdens de '10-minutengesprekken' spreken ze met je docenten. We vinden het trouwens belangrijk dat jij daarbij bent, het gaat tenslotte over jou! Kortom, genoeg mogelijkheden voor je ouders om je goed te begeleiden en helpen.

Ouders van huidige brugklassers over het Nicolaas:

Floor, ouder van Sanne (1 vwo), Lisa (3 vwo) en Daan (5 vwo)

“Voor Sanne was het Nicolaas haar eerste keuze. Haar broer en zus hebben het al jaren naar hun zin op deze school, dat speelde mee. Tijdens de Open Dag werd ze zelf ook overtuigd door het lichte gebouw en de fijne sfeer. In het begin van de brugklas was het even wennen en miste ze haar oude vriendinnen, maar met vragen kon ze natuurlijk terecht bij Lisa en Daan. Inmiddels heeft ze haar draai gevonden. Ze plant zelfstandig, presteert goed en heeft nieuwe vriendinnen gemaakt. Als ouders hebben we vertrouwen in het Nicolaas. Alles is goed geregeld en de lat ligt niet té hoog. Leerlingen houden genoeg ruimte over voor ontspanning. Verder ben ik blij met de communicatie naar ouders: je ontmoet meteen de mentor en krijgt veel updates. En is er iets vervelends aan de hand, dan hoor je wat er gebeurd is en wat eraan gedaan wordt.”

Sanne, ouder van Siem (klas 1, tweetalig havo/vwo)

“Siem werkt hard en zit lekker in zijn vel. Hij vond zijn weg al snel, óók naar de kantine! Zijn klas is pittig, maar hij beweegt zich goed in de groep. Ook groeit hij in het 'leren leren', het plannen van huiswerk, het werken in groepjes en het houden van een presentatie. Het liefst was hij naar een reguliere klas gegaan, maar het is uiteindelijk TTO geworden. Hij vindt het leuk en het past bij hem, dus hij gaat de uitdaging volop aan. Andere kinderen zijn al beter in het Engels, maar hij wordt er zelf nu ook vrijer in. Hijzelf en wij als ouders voelden ons tijdens de Open Dag en de speurtocht meteen prettig op het Nicolaas. De sfeer was goed en de mensen waren aardig en behulpzaam. Die positieve indruk is gebleven. De school pakt dingen heel professioneel aan, zit er bovenop en verstrekt heldere informatie.”

Jacqueline, ouder van Juune (klas 1, tweetalig vwo)

“De keuze voor een tweetalige klas op het Nicolaas hebben we in samenspraak gemaakt, in overleg met haar docent op de basisschool. Het is wat verder fietsen, maar Juune vindt het Nicolaas echt fantastisch! Ze heeft veel nieuwe vriendinnen gemaakt. Plannen was in het begin wennen, zeker omdat het huiswerk per vak sterk verschilt. Daar is ze met behulp van de Plenda heel behendig in geworden. Ik heb de indruk dat de Engelse terminologie op dit moment de grootste uitdaging is. Wiskunde vindt ze bijvoorbeeld leuk, maar dan zoekt ze soms naar de betekenis van een woord. Zodra ze heeft opgezocht wat het betekent, kan ze de som prima maken. Zelf vind ik het ook een heel fijne school. Ik heb als ouder bijvoorbeeld veel plezier beleefd aan de Meet & Greet.”



Aanmelden op het St. Nicolaaslyceum

Vragen? Mail naar aanmelden@nicolaas.nl

Wat leuk dat jij je wil aanmelden op het Nicolaas! Hieronder wat antwoorden op veelgestelde vragen over het invullen van de voorkeurslijst. Het daadwerkelijke aanmelden voor de matching doe je thuis vanaf de computer samen met een ouder/opvoeder.

Om je aan te melden op het Nicolaas heb je een **havo-, havo/vwo- of vwo-advies** nodig. Met een vmbo/havo-advies kun je helaas niet aanmelden. Leerlingen met een dubbeladvies kunnen zich alleen aanmelden op scholen waar minimaal beide schooltypen van het advies worden aangeboden.

Van jouw docent in groep 8 krijg je een **voorkeurslijst** die past bij je basisschooladvies. Daarop kun je aangeven welke school je op nummer 1 zet, welke op 2 enzovoorts. De scholen en klassen op de lijst passen allemaal bij jouw advies. Als je lijst helemaal af is, kun je deze overzetten in het digitale systeem om je aan te melden voor de matching.

Je moet **minimaal 9 scholen** op je lijst zetten. Dat is een hele klus! Let op dat je sommige scholen tweemaal op je lijst kan zetten. Het is en blijft één school, dus dan moet je doornummeren tot 10 keuzes. (Zet je er bijvoorbeeld 'Nicolaas TTO' én 'Nicolaas vwo-klas' op, dan moet je 10 vakjes aankruisen, omdat je onze school dubbel hebt. Kies je bijvoorbeeld voor 2x Nicolaas en 2x Spinoza Lyceum, dan moet je 11 kruisjes zetten.)

Je kan het Nicolaas dus twee keer op je lijst zetten. Maar let op: alleen het tweetalig onderwijs (TTO) kan je als aparte keuze aankruisen. Bij **sport+** kan dat niet. Wil je naar de sport+klas? Kruis dan 'Nicolaas vwo-klas' aan. Als je wordt ingeloot op het Nicolaas, vragen we of je interesse hebt in sport+. Daarna gaan we de klassen samenstellen.

Tweetalig onderwijs (TTO) is erg leuk! Maar het is echt een verzwaring van het programma, dus je moet er vol voor gaan. Je krijgt niet alleen veel lessen in het Engels; ook je Nederlands moet uitstekend zijn. En jij en jouw familie moeten openstaan voor het internationale karakter van TTO, zoals de uitwisselingen. Kies je voor tweetalig onderwijs en word je ingeloot, besef dan ook dat het programma voor de eerste drie jaar geldt. Kijk voor meer informatie op pagina 16 van dit boekje, bezoek onze website of overleg met je docent van groep 8.

Actuele informatie over de aanmeldprocedure

- ▶ www.schoolkeuzeO2O.nl;
- ▶ www.nicolaas.nl: klik op 'Aanmelden' in het paarse blokje op de Homepage.

Iets meer ondersteuning

In Amsterdam is afgesproken welke basis-ondersteuning iedere school in elk geval biedt. Heb jij net een beetje meer hulp nodig? Of wil je aanspraak maken op de 'hardheidsclausule' (zie verenigingosvo.nl)? Maak dan vanaf december 2024 een afspraak met de afdelingsleider van de eerste klas, Renske Dahlhaus (aanmelden@nicolaas.nl). Zij kijkt dan samen met jou, je ouders en de zorgcoördinator of ons aanbod past bij wat jij nodig hebt.



Digitaal én boeken

In alle vakken werken we aan je digitale vaardigheden. Toch blijven boeken belangrijk. Vaak blijft je laptop dus bewust dicht!

Op onze school vind je veel oplaadpunten en goede wifi. Je hebt een groepsapp met je klas en beschikt over het volledige Office-pakket en een eigen e-mailadres. Je ouders kunnen terecht op ons digitale ouderportaal.

Telefoonvrije school

We gunnen onze leerlingen concentratie, rust, sociale interactie en digitale veiligheid. Daarom zijn we een telefoonvrije school. De regel is: telefoons, smartwatches en tablets blijven thuis of in de kluis. In de [schoolgids](#) staat meer informatie over dit beleid.



Bereikbaarheid

Onze school ligt naast het WTC, aan het Beethovenplein. We zijn prima te bereiken per fiets, auto en met het openbaar vervoer: tramlijn 5 (halte Beethovenstraat/Prinses Irenestraat) en metro's 50 en 51 en trein (station Amsterdam Zuid).

Gebouw

We zijn heel trots op ons gebouw. De sfeer, de transparantie en de akoestiek zijn geweldig. En de inrichting en faciliteiten laten duidelijk zien wat wij in het onderwijs belangrijk vinden:

- ▶ Taallokalen waarin je kan oefenen met lezen en spreken
- ▶ Grote en kleine lokalen voor science, natuurkunde en scheikunde
- ▶ Een grote en kleine theaterzaal, een muziekstudio en creatieve ateliers
- ▶ Drie grote sportzalen, een fitnesszaal en een sportruimte buiten
- ▶ Overall computermogelijkheden
- ▶ Een mediatheek met studiezaal
- ▶ Een stilleruimte
- ▶ Een grote hal als ontmoetingsplek en voor optredens
- ▶ Een gezellige kantine voor leerlingen



Nieuwsgierig?

Proef op www.nicolaas.nl
alvast de sfeer van onze school!

Onder '8^e groepers' vind je filmpjes en
veel andere nuttige informatie.

En wil je thuis vanaf je scherm al eens 'rondlopen'
in onze school? Volg dan onze **virtual tour!**



In februari en maart kun je meedoen met **ontdekkingstochten door het gebouw**. Aanmelden voor een tijdslot is verplicht en kan vanaf 29 januari via onze website.

Kijk ook eens op **Instagram:**

 [@st.nicolaaslyceum](https://www.instagram.com/st.nicolaaslyceum)

Ontdekkings- tochten door de school

Donderdag 6 februari

Donderdag 13 februari

Maandag 24 februari

Woensdag 26 februari

Donderdag 27 februari

Maandag 3 maart

Diverse tijdslots aan
het einde van de middag.
Aanmelden is verplicht en kan
vanaf 29 januari via onze website!

www.nicolaas.nl

OPEN DAG

Zaterdag 25 januari

10.00 –
16.00 uur

Aanmelden is niet nodig. Jij en je ouders
kunnen gewoon binnenlopen op de
aangegeven tijden.

St.
Nico|aas
lyceum

Beethovenplein 2
1077 WM Amsterdam
T 020 - 644 51 51
sint@nicolaas.nl
www.nicolaas.nl

SCHOOL VOOR HAVO EN VWO
TWEETALIG ONDERWIJS
SPORT+KLAS